

MANIFEST

9 VAN DE 10 KINDEREN MET EEN HANDICAP ZIJN NIET WELKOM OP SCHOOL.

Landen hebben met elkaar afgesproken dat alle kinderen hoe dan ook naar school moeten kunnen. Dus óók kinderen met een handicap. Maar juist deze kwetsbare groep blijft meestal thuis achter. En als we niets doen, ook achter in het leven. Wij trekken aan de bel en zeggen:

ALLE KINDEREN WELKOM OP SCHOOL, ÓÓK KINDEREN MET EEN HANDICAP

Daarom 10 dringende actiepunten:



1. Alle kinderen willen op school kunnen komen.

Geef kinderen met een handicap (aangepast) vervoer naar school.



2. Alle kinderen willen in en door de school kunnen.

Geef op school toegang en ruimte aan kinderen met een handicap.



3. Alle kinderen willen naar het toilet kunnen gaan.

Zorg op elke school voor een aangepast toilet voor kinderen met een handicap.



4. Alle kinderen willen 'eerlijk' les krijgen.

Pas lessen en regels aan voor kinderen met een handicap.



5. Alle kinderen willen mee kunnen spelen.

Laat bij sport en spel op school ook kinderen met een handicap meedoen.



6. Alle kinderen willen vriendjes.

Leer kinderen hoe zij er kunnen zijn voor kinderen met een handicap.



7. Alle kinderen willen dat ouders helpen.

Kom als ouders op voor kinderen met een handicap.



8. Alle kinderen willen goede begeleiding.

Train docenten hoe zij kinderen met een handicap verder kunnen helpen.



9. Alle kinderen willen positieve aandacht.

Kinderen met een handicap hebben het recht om naar school te gaan.

Tot slot:

Het wordt hoog tijd dat 'toegankelijk onderwijs' in alle landen werkelijkheid wordt. Alle kinderen met een handicap moeten zich écht welkom voelen op school. Waar ook ter wereld.

Onderteken en deel daarom dit manifest alsjeblieft.
Namens alle kinderen met een handicap,



10. Alle kinderen willen gewoon kind zijn.

Laat kinderen met een handicap groeien en genieten.

BEDANKT!